

Praksisfortælling

OM AT LAVE OM PÅ RUTINER, NÅR DET GIVER GOD MENING

Det er fredag formiddag i børnehuset og alle børn er i huset. Det er legetøjsdag og alle børn leger godt rundt omkring. I køkkenet er der nogen der bager boller, andre klipper og limer ved et stort bord i allrummet. Der er liv og aktivitet på den "gode måde" dvs summen af leg, børn og ingen konflikter. Madpakketid nærmer. Vi plejer at spise i de 3 børnegrupper vi er og så gå på legepladsen bagefter.

Det regner fortsat rigtig meget. Jeg tror vi alle tænker på eftermiddagen med regntøj og våde børn.

"Hvad gør vi her over middag?"

"Er det vejr at gå ud i?"

"Skal vi blive inde i eftermiddag og hvordan kan vi organisere det så børn og voksne kan holde ud at være inde en hel eftermiddag?"

Efter lidt snak siger en: "Kunne vi ikke lave flydende spisning? Det vil skabe bevare den ro der er nu og vi skal ikke alle rydde op, spise på en gang og så alle i gang igen efter madpakker? Det vil gi ro for både børn og voksne"

Der bliver sat 2 borde op i Salen. 2 personaler skiftes til at sidde ved hvert deres bord og samtale/hygge med børnene, der på skift kommer ind og spiser deres madpakker. Efter 1½ time har alle spist madpakker. Kommet til bordet med madpakken og gået fra igen for at fortsætte legen. Nogle børn skal lige guides at nu spiser vi madpakker, så det er ikke nok kun at spise en enkelt mad.

Det var en rolig middagstund og eftermiddag. Der var flow i børns leg. Kunne vi måske gøre det andre dage her i vinterhalvåret var der en der spurgte?

Vi brugte samme model for spisning den efterfølgende fredag. 2 personaler spiste med børn, 1 personale i garderoben, 1 personale på legepladsen. Resten af personalet hos de børn der stadig legede. Det gav ro til at spise, børn kom løbende i garderoben og havde arbejdsro til selv at tage tøj og fodtøj på ud. Børn kom løbende ud på legepladsen.

Det er ikke besluttet i personalegruppen at vi nu ændrer madpakkespisningen om fredagen....men vinterhalvåret nærmer sig.... og den ny rutine kunne være et bud på en mere rolig dag, hvor vi er mere inde....

Skrevet af Bente